



Med ett alldeles lagomväder samlades mopeder, motorcyklar och bilar vid Vidas kontor, "Thelandergården" i Lindås. Där finns numera också café Sjötorpet i det gamla garveriet. Roligt när gamla byggnader får en chans att leva vidare. Klockan 10 bar det iväg. En runda på 10 mil för bilar och mc och en annan på 3 mil på grusiga småvägar för mopederna - som var flest i antal.



Fikapaus intill Antamåla Rör. Vi hade kört på de fina krokiga grusvägarna förbi Thörn och Linnefors. Nu behövde vi en bensträckare och "vila" rumpan. Solen och mopederna glänste ikapp. Gänget mede mc och bilar var ute på asfaltsvägar och en längre runda. Även dom hade ett fikastopp.

Så var vi då framme vid dagens sevärdhet - över 100 motorcyklar. Allt från 20-tal till alldeles nya 2-hjulingar: lättviktare, "16-årshojar", veteraner, tävlingshojar, glidare och sporthojar. Kalas för ögat!



Bilderna ger bara en liten aning av vad vi fick se.



Bara några minuter därifrån hade "våra" damer fart på grillen. Tävlingsarna om vandringspriset klarade vi av först, det var blandade och knepiga uppgifter att klura ut, ingen skulle få full pott. Korv, bröd och dricka njöt vi av i det härliga "lagomvädret".



"Vattenprov"



"Ringlek"



"Kryddor"

Det blev en klar vinnare med 12 rätt, **Klas-Göran Engström**. Han får därmed en inteckning i vandringspriset. **Facit:** De fem kryddorna var nummer 1: Mynta, 2: Körvel, 3: Dragon, 4: Timjan och nr 5 var Oregano. "Fem frågor" var rätt rad 2 X X 2 X, i ordning "De missanpassade", 1500-talet, Hagel, BMW och Baryton. Utlagsfråga: 186 detaljer.

Ett stort tack till alla som hjälpt till - och du som visade alla fina fordon.