

Moped/98-rallyt 24 augusti 2013



Det var mest solsken men lite svalt den morgon vi skulle köra vårt traditionella tvåhjulingsrally. Vi blev ett lagom gäng blandade ekipage som lämnade Emmaboda med ett blått tvåtaktsmoln efter oss.

Vi gjorde en bensträckare i Häljanäs där detta foto är knäppt. Närmast i bilden ses "Koppis" Puch Cross - en av flera rariteter. 



På krokiga småvägar tog vi oss fram till bad- och campingplatsen i Yxnäs. Där blev vi bjudna på kaffe och hembakat i det alldeles lagom vädret. Efter nästan en timmas fika, prat och mys fortsatte färden som skulle bli mer än 6 mil lång. Anniken (på bilden) och Birgitta både bakade och serverade. 

Tyvärr har jag inga bilder på oss "in action" på våra fordon



Vi rullade snyggt och samlat in till ER-sjöns grillplats i Emmaboda. Där väntade grillkorv med bröd och dricka. Alla hade skött sej utomordentligt och tekniska problemen med de gamla fordonen var minimala. De fysiska problemen var mest lite ömhet i baken. 



Kerstin och Gun skötte grillen. Det blev kö och de hade jämt jobb att hinna med korvgrillningen. "Småvägarna suger" och det var flera som åt både tre och fyra korv med bröd.

Vi som fick delta i detta trevliga rally bugar och ber att få tacka alla som ställt upp och gjort det möjligt. Vi ser redan fram emot 2014 års variant.

Sölve fotade och skrev.



Den snyggaste mopeden utsågs av en kvinnlig "jury". De enades om att denna svarta Puch till fullo lever upp till titeln. Men visst, det fanns flera som nästan klarade titeln, det fina in i detaljerna avgjorde. Grattis till ägaren.