



Lördagen den 25 augusti körde vi vårt moped&98-rally. Väderprognoserna var inte de bästa, men som tur var blev det ett riktigt lagomväder utan regn. Vi var över 30 mycket blandade mopeder och en "lättviktare" som startade från Amigoparkeringen

Några av våra damer - och även någon herre - hade bakat fika. Det hade köpts grillkorv och tillbehör, banan hade pilats och allt var klart för en trevlig 6-milsrunda. Tack vare damerna kunde vi alla få vara med och köra. Det skulle bli en riktigt lyckad dag...



Grillpersonal vid Simhallen

Foto S-O A

25 aug 2012: Moped&98-rally, deltagare och personal. Infällda grillpersonalen vid Simhallen



Vi rullar iväg och blåroken skulle lägga sej utmed vägarna



Foto S-O A

Första stoppet blev i Johansfors för att samla ihop gänget...



...och även fixa en avgångens skruv till sadeln på moppen ovan.



Försteförare Erland på väg till fikaplatsen vid Mobergsstenen

Fika med hembakat efter 3 mil på småvägarna



Från Mobergsstenen gick färden vidare över Tjockebo, Harebo till Törsbogården där vi gjorde en bensträckare. Nu var vi nära mål där det vankades grillkorv med tillbehör vid Simhallen. .

Mopederna rullade in och härligt grillad korv med tillbehör väntade på att få smyga ner i våra magar. Många satt kvar i det sköna vädret och diskuterade dagens runda. Man hörde bara positivt och önskemål och längtan till nästa version. Vagar har vi gott om. Det är bara att hoppas det finns eldsjälur som ställer upp.



Fotot på tvären för att alla skall komma med. Härligt att få alla samlade.

Jag som skriver detta och alla som fick vara med denna lyckade lördag bockar och bugar. **Tack till alla som hjälpt till på olika sätt!**